



Paars

Paars is de kleur van het stil worden,
van bezinning en gebed.
Het zilveren kruis met de kroon en het lam
leiden onze gedachten naar Jezus

Te zingen liederen in deze dienst:

Lied 221:1,2
Lied 221:1,2
Lied 368d
Lied 643:1,2,5,7
Zingenderwijs 170:1,2,3 (mel. Ps. 119)
Rakelings Nabij 16:1,2 (mel. Lied 321)
Rakelings Nabij 16:3,4 (mel. Lied 321)
Zingenderwijs 55 (mel. Lied 439)
Rakelings Nabij 76 (mel. Lied 345)

- Voorbereiding

Intochtslied Lied 221:1,2
Bemoediging en groet
Drempelgebed
Lied Lied 221:3
Kyriëgebed, afgewisseld met Lied 368d

*Houd mij in leven, wees Gij mijn redding
steeds weer zoeken mijn ogen naar U.*

Gloria Lied 643:1,2,5,7
Onderricht **Marc. 8:34-9:1**

- het Woord

Lied Zingenderwijs 170:1,2,3 (mel. Ps. 119)

*Wij zijn geen mensen van het sterke woord,
een kwetsbaar klein verhaal vertelt ons leven.
Maar speurend hebben wij een stem gehoord.
Zij heeft ons vruchtbaar aan elkaar gegeven:
'Jouw weg met mij zet zich ook morgen voort,
als in mijn hand jouw naam staat opgeschreven.'*

*De Geest ten leven leidt ons op die weg.
Voor onze voet zal Zij een licht ontsteken.
Ons leven komt voorgoed bij God terecht,
als wij ons brood met anderen willen breken:
'Zij heeft mijn leven in jouw hand gelegd.
Wij zijn op weg, elkaar tot heilzaam teken.'*

*De Geest van hem die als een tarwegraan
zijn leven gaf om reddend vrucht te dragen,
is God die adem schept in ons bestaan
en ons nabij is waar wij tastend vragen.
Hij zal met ons de weg ten einde gaan:
Een God als mens al onze levensdagen.*

Lezing
Lied

Marc. 9:2-8

Rakelings Nabij 16:1,2 (mel. Lied 321)

*Woord, dat zich richt op mijn hart,
stem, die mij aanspreekt tot leven,
klank, zo vertrouwd, maar zo nieuw —
open mij Gods perspectief.*

*Verten, zo breed en zo diep,
weg, om zich langs te begeven,
licht, dat de ogen ontsluit —
leer mij uw waarheid te zien.*

Lezing
Lied

Marc. 9:9-11

Rakelings Nabij 16:3,4 (mel. Lied 321)

*Naam, die ik fluisterend noem,
raadsel, met mij zo verweven,
God van zover ons nabij —
spreek tot het hier en het nu.*

*Adem, die oplucht en draagt,
geest, die bezielt en doet leven,
kracht, die in zwakheid gelooft —
wees onder ons, vuur ons aan.*

*1. Geroepen om te komen,
geroepen om te zijn.
Een vast besluit genomen,
begin van een refrein.
Dit is voor ons de grond:
Belangeloos te geven
in een meervoudig leven
liefde met hart en mond.*

*2. Geroepen om te blijven,
geroepen om te gaan.
De duisternis verdrijven,
de zwaartekracht doorstaan.
Dit is een levenstaak:
In eigen hart beginnen,
in wijsheid diep bezinnen:
Nieuw leven in de maak.*

*3. Geroepen om te helen,
geroepen om te zien.
Het heilig spel te spelen
te zegenen misschien?
Dit is een hartewens:
Om samen bij te dragen
opdat de Dag zal dagen,
zegen voor ieder mens.*

*4. Geroepen om te delen,
geroepen om te zijn
met weinigen of velen,
in vrolijkheid of pijn.
Dit is ons vergezicht:
Om aan elkaar te groeien
in de woestijn te bloeien
te leven in het licht.*

- Gebeden en gaven

Geloofsbelijdenis

Gebeden

Collecte: 1. Diaconie 2. Zuiderkerkgemeente

Slotlied

Rakelings Nabij 76 (mel. Lied 345)

*Sta op als mens van zegen,
verspreider van het licht,
aan wie is af te lezen
de glans van Gods gezicht.
Aan wie is uit te horen
de waarheid van zijn stem.
Sta op als mens van zegen,
geroepene door Hem.*

*Sta op als mens van liefde,
die omzien naar het hart.
Als schuilplaats tijdens stormen,
bij dat wat ons benart.
Als anker in de branding
met vaste grond in Hem.
Sta op als mens van liefde,
geroepen door Gods stem.*

Zegen

Uitgangscollecte: Onderhoud gebouwen

Na de dienst is er gelegenheid om koffie/thee te drinken in de lokalen achter de kerk

MEDEDELINGEN

Omzien naar elkaar

Valkenhof, Boomvalk 80, Emmen: mevr. G. de Vries - Assen, Rooseveltstraat 43
Weidesteyn, Hoogeveen: dhr. J. Letteboer, Trumanstraat 54
Eerstelijns Verzorging Oldersheem: mevr. W. Postma - Muskee, Schakelpad 31
Laten we in gebed en daad omzien naar de zieken en mensen die zorgen hebben.

Bloemen

De bloemen worden gebracht door: fam. Vegter
Vorige week zijn de bloemen gebracht naar: Mevr. H. Kruit, Thorbeckestraat 27.

Dienst 22 maart 2020

Deze zondag is de vierde zondag in de Veertigdagentijd. Van oudsher verandert deze dag de kleur paars in rose. In een tijd van bezinning mogen we al even iets zien oplichten van het Paasfeest. We zullen als teken van hoop ook weer een roze kaars ontsteken aan de Paaskaars en die aan een gemeentelid geven.
Mozes is voor de tweede keer geroepen om zijn volk uit Egypte te leiden. Samen met Aäron mag hij die boodschap aan de farao overbrengen die niet wil luisteren. Het volk krijgt te maken met de eerste plaag. Een verhaal zo vol duister.....wat is de boodschap daarvan op een zondag die vooruitwijst naar het Paasfeest?

Weeshuis Gambia

Kinderkleding inzamelen zondag 22 maart.
Zondag 22 maart kunt u kinderkleding, schoenen, handdoeken, lakens eenpersoons dekbedhoezen e.d. inzamelen voor het weeshuis. De diaconie

Inleveren kopij Zuiderklanken

Kopij Zuiderklanken kan ingeleverd worden tot

woensdag 18 maart 12.00 uur, i.p.v. 01 april.

Dit kan via de mail: kerkblad@pknav.nl of schriftelijk bij: Hennie Ellen, Schooldijk 21

Inloopochtend

Woensdagmorgen 18 maart zijn de deuren van de Welput weer open voor iedereen. Het zou fijn zijn als we u dan ook kunnen begroeten. De koffie en thee staan altijd klaar op woensdagmorgen, een keer per 14 dagen, vanaf 10.00 uur in de Welput **U bent van harte welkom. Loopt u ook binnen???**
Inlichtingen bij Sien Rooseboom, tel: 551235 en Jits Wanders, tel: 552894

Paasgroetenactie 2020

Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar paasgroetenkaarten aan gevangenen in Nederland en Nederlandse gevangenen in het buitenland.

Ook onze gemeente doet mee aan de paasgroetenactie. Dit jaar gaat het iets anders dan voorgaande jaren. Op zondag 22 maart worden de kaarten na de dienst uitgedeeld. Nadat u een groet op de kaart hebt geschreven, en de kaart ondertekend met alleen u naam, en de tweede kaart voorzien hebt van een postzegel(deze kaart kan de gedetineerde zelf naar iemand sturen) worden de kaarten verzameld en naar het dienstencentrum van de Protestantse Kerk gestuurd. De kaarten worden daar gesorteerd en verdeeld over gevangenis en tbs-klinieken in Nederland en in het buitenland. Op deze manier krijgen zoveel mogelijk gedetineerden een paasgroet. Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze kaarten krijgen, zeker als daar ook nog iets persoonlijk op staat.

Agenda

Dinsdag	20.00 uur, Werkgroep liturgisch bloemschikken van Goghstraat 40
Woensdag	tot 12.00 uur, Inleveren kopij Zuiderklanken
Woensdag	10.00 uur, Inloopochtend Welput
Donderdag	19.30 uur, Kleine kerkenraad

Zondag 22 maart

Voorganger:	Ds. E. Wisselink
Organist:	mevr. Willy Misker
Collecten:	1. Diaconie: Voorjaarszending 2. Zuiderkerkgemeente
Uitgangscollecte:	Onderhoud gebouwen



Zuiderkerk op internet: www.pknav.nl (website)

Nieuwsbrief@pknav.nl (kopij Nieuwsbrief)

Bezoek weeshuis in Gambia

Afgelopen jaar november zijn we weer naar Gambia geweest.

We waren heel blij dat we deze keer samen met Tieme en Tina en de meisjes van het weeshuis een dag naar het strand konden. Het was voor de meiden een geweldige dag. Zwemmen in zee, graven in het zand en wat met de bal gespeeld. We hadden ook loombandjes meegenomen en nadat Tina ze had voorgedaan hoe het moest hebben ze armbandjes en andere dingen gemaakt. Een feest om naar te kijken.

Natuurlijk hebben we ook het weeshuis bezocht en Fatou heeft ons met trots laten zien dat de muren voor de nieuwe kamers er al stonden.

Tieme had geld gegeven dat onze kerk heeft gespaard met het 40 dagen project } Maar nu is het weer wachten voordat ze verder kunnen. Dus hopen wij dat we dit jaar een mooi bedrag bij elkaar sparen. Zo kan het nog wel jaren duren voordat het af is. Fatou is heel blij dat wij ook dit jaar weer voor het kindertehuis en ziekenhuis hebben gekozen. Zij hoopt dat wij dat in de toekomst ook blijven doen. Wij zijn nl. de enige vaste sponsor die zij heeft en er is nog zoveel te doen.

De slaapzaal waar nu 50 meiden slapen is natuurlijk veel te klein en het zou mooi zijn vooral voor de grotere meiden dat hun kamers gauw klaar zijn .

Wij zijn onder de indruk dat er mensen zijn als Fatou die zich zelf wegcijferen voor de meiden van het weeshuis. In maart gaan we weer naar Gambia en inmiddels voelt het voor ons niet meer als vakantie maar als familiebezoek

Jan en Jannie Meijerink